

FlauweCultUur

~ Een theaterrevue ~

Ben je dol op vrolijk theater, maar zou je ook wel eens een voorstelling met een ernstig karakter willen zien?

Of ga je vaak naar cabaret, maar zou je juist wel eens een uitstapje richting het absurde willen maken?

Of heb je eigenlijk altijd al willen weten wat ritmisch theater nou eigenlijk is?

Dan is **FlauweCultUur** iets voor jou!



Wanneer?

Vrijdag 17 november 2017
Zaterdag 18 november 2017

Reserveren?

U kunt kaartjes reserveren
via www.BijVrijdag.nl



FLAUWECULT

FlauweCultUur is een avondvullende theatershow waarbij we verschillende speelstijlen laten zien. Een avond waarbij een originele eenakter wordt afgewisseld met ritmisch theater, absurd toneel en cabaret. Deze avond biedt de mogelijkheid om voorstellingen te zien van het type dat je graag bezoekt, maar ook om eens een nieuwe podiumstijl te ontdekken zonder daarvoor direct een hele avond uit te trekken.

Oftewel: een avond vol kijkplezier!

Ron Akkerman regisseert
De Ontdekking van de Dood

Cabaret van Moyra
Ruiter van der Woude

Jelle Buning
als spreekstalmeester

Inez van de Kimmenade
regisseert een originele, door
spelers gemaakte eenakter

Kaarten kosten **10 euro** per stuk
Vrienden van FlauweCult krijgen
50% korting op een 2^e kaartje

Vrijdag Theater
Noorderbuitensingel 11
Groningen
Aanvang: 20:00uur

www.FlauweCult.nl
facebook.com/FlauweCult

Reserveren: BijVrijdag.nl

FlauweCultUur wordt mede mogelijk
gemaakt door de Kunstraat Groningen